

Midden Nederland

Missie is al geslaagd

Wereldreis voor het goede doel

MAARSSSEN | Door Jeroen Kreule

73 mensen in twaalf landrovers beginnen 6 mei in Peking aan een zes maanden durende expeditie: Dutch Round Table Tour 2004. De karavaan trekt langs veertig kinderplichtprojecten in Azië, het Midden-Oosten en Europa. Initiatiefnemers zijn Paul en Esther Brussaard uit Maarssen. Een gesprek over Arke, armoede en adoptie.

Is die Volvo V70 toch nog gekomen. Tweedehands weliswaar, maar toch: 't blijft een beetje een patserbak. Ach, ze móesten wel. Het hele land doorcrossen met een Landrover was ook niet alles. Hun missie moest immers wél aan de man worden gebracht.

Paul Brussaard zegt het met een brede lach op zijn gezicht. Het komt aan de orde tijdens een kort lesje levensfilosofie. Nou ja, zijn levensfilosofie.

Kijk, je wordt geboren. Dat gebeurt gewoon. Dan ga je een keer naar school. Daarna: studeren. Vervolgens een bedrijf heel groot maken. Tussendoor: reizen. Veel reizen. Geen reizen á la Arke, in hotel met groot zwembad. Nee, liever 'back to basic'.

Het zijn allemaal levens op zich, stelt Brussaard. Belangrijk: doe alles zo intensief mogelijk. Lééf. En leef op zo'n manier, dat je kunt zeggen: als ik morgen doodga, dan heb ik een goed leven gehad. Voorkom dat je in de hypnose raakt van de dagelijkse sleur. En, niet in de laatste plaats: denk ook eens aan een ander. Zonder jezelf op de borst te kloppen. Zo van: 'kijk mij eens goed bezig zijn'. Wij zijn toevallig in het goede land geboren. Het gezegde van die druppel op een gloeiende plaat? Paul en Esther geven daar liefst een eigen draai aan. Hun devies: veel druppels vormen samen een kleine regenbui.

De 35-jarige Paul Brussaard en zijn evenoude vrouw Esther zijn al drie jaar bezig met de voorbereidingen van hun wereldreis voor wereldkinderen. Een reis die akelig dichtbij komt. Hoewel, reis: expeditie is een beter woord.

De missie is eigenlijk al geslaagd, zegt Brussaard. Wat wil je ook: inmiddels hebben de verschillende teams ruim 300.000 euro binnengehaald aan geld en goederen. In de Rotterdamse haven liggen zes containers gevuld met onder meer schoolmeubilair, klaar om verscheept te worden.

Wereldreis

Tja, hoe ontstaat zo'n initiatief? Paul en Esther hadden plannen voor een wereldreis. Gewoon, 'om even te onthaasten'. China, India, dat soort landen. Zoals zoveel mensen eigenlijk doen. Maar de twee wilden het toch 'even iets anders doen dan anders'. Dus koppelden ze hun reis aan een goed doel. Want: tijdens eerdere reizen hadden ze nare dingen gezien. Met eigen ogen zien dat mensen doodgaan van ellende gaat niet in de koude kleren zitten. Daarbij komt: Paul is lid van

de Nederlandse Tafelronde, een 'rotary-achtige club'. Die Tafelronde maakt deel uit van Round Table International, een wereldwijde organisatie van mannen tussen de achttien en veertig jaar die - op basis van onderlinge vriendschap - projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen. Bovendien besloten ze hun reis met een Landrover te doen. Een goed doel was zo gevonden: voor pakweg 9000 euro bouw je een schooltje in India. Een kind dat leert lezen en schrijven, heeft immers een beter toekomstperspectief dan een kind dat niet kan of mag leren.

Ze werden lid van de Landroverclub, kochten een hond ('voor de bescherming onderweg'), verdiepten zich in autotechniek en gingen proefrijden naar Spanje.

Van het een kwam het ander. Waarom de missie niet volbrengen met meer mensen dan zij tweeën? Mensen die een beetje zoals Paul en Esther in het leven staan?

De twee kregen de smaak te pakken, crossten door het hele land om presentaties te geven. De karavaan bestaat inmiddels uit bijna tachtig mensen, verdeeld over veertien teams. En allemaal gaan



ze rijden voor het goede doel. Van dierenarts tot techneut, van onderwijzer tot kinderarts. Alle deelnemers zijn afgelopen tijd regelmatig met elkaar op pad geweest. Niet alleen om elkaar beter te leren kennen, maar ook om aan teambuilding te doen. Kortom: iedereen is er klaar voor. Paul en Esther vormen samen team 1. Ze hebben alweer plannen voor een volgende expeditie: een soortgelijke tocht door Afrika.

Zeer goed mogelijk dat team 1 dan is uitgebreid: een kleine is op komst. De geboorte van het kind zullen ze echter niet meemaken. Geheimzinnig? Welnee: het wordt een adoptiekind. Uit China. Sterker, misschien wordt het wel geboren als Paul en Esther door zijn of haar geboorteland toeren. Een ding is zeker: hij of zij is bij zijn of haar nieuwe ouders in goede handen.

Dutch Round Table Tour for Children

Met een feestelijke ceremonie worden de veertien Landrovers zaterdag 20 maart ingescheept voor vertrek naar China. Dat gebeurt in Rotterdam. De deelnemers vliegen de auto's op 6 mei achterna. Dan beginnen zij aan een halfjaar durende expeditie.

De tocht, ongeveer 35.000 kilometer lang, voert langs China, Tibet, Nepal en India. Vanuit India gaan de deelnemers met de boot naar Dubai. Dan volgen Oman, Jemen, Saoedi-Arabië, Syrië, Turkije en Roemenië. De karavaan trekt langs verschillende hulpprojecten. Deelnemers betalen alles uit eigen zak: de Landrover, eten, drinken, benzine, verzekeringen, noem maar op. Bovendien hebben zij inmiddels meer dan een kwart miljoen euro bijeengebracht voor goede doelen. Paul en Esther Brussaard houden een dagboek bij van de reis, te lezen op www.roundtabletour.nl. Ook zijn ze van plan een boek te schrijven over hun ervaringen.



Paul en Esther Brussaard hebben alweer plannen voor een volgende expeditie: een soortgelijke tocht door Afrika.

Foto: ons.nloggen