

# De Bouma's zijn in Syrië

Door Harm en Henny Bouma  
(bewerking Dick Baas)

*AQABA/NUNSPEET – De Nunspeeters Harm en Henny Bouma trekken momenteel door Syrië op weg naar Turkije. De Round Table Tour for Children 2004 die in Peking in China begonnen is begint het einde te naderen. Een verslag, gedateerd 19 september, vanuit Aqaba aan de Rode Zee in Jordanië.*

Daar zijn we weer. We zijn gisteren uit Saoedi-Arabië gekomen en zijn nu in Aqaba in Jordanië, waar we onszelf twee dagen verwennen in een luxe hotel. We hebben de gehele ochtend lekker aan het strand van de Rode Zee gelegen. We gaan verder naar Petra, een oude stad en dan in een langzaam tempo door Syrië. Na ongeveer elf dagen komen we dan in Turkije.

Op onze laatste dag in Jemen ging het nog bijna even fout. Bij het oppakken van mijn rugzak bleek er een schorpioen onder te zitten. Nu hadden we die al meer gezien en we waren er al aan gewend om op te passen. Schoenen eerst omkeren. Voorzichtig zijn bij het optillen van stenen, enzovoort. Maar in een hotelkamer 's morgens om vijf uur ben je toch wat minder attent. Deze reuzenschorpioen gelukkig ook. Het beest was zo'n tien centimeter breed en toen hij of zij ging lopen en de staart naar achteren zwaaide bleek het dier wel twintig centimeter lang. En bovendien zwart. Dat had heel vervelend kunnen aflopen.

De autoriteiten in Saoedi-Arabië waren erg vriendelijk en behulpzaam, maar toch erg bezorgd over onze veiligheid. We werden bij de grens al opgewacht door een politie-escorte en we hebben de gehele weg van zuid naar noord begeleiding gehad van minimaal twee, meestal drie en soms nog meer politieauto's, compleet met zwaailicht en bewapende agenten.

En dat tweeduizend kilometer lang. De groep moest dicht bij elkaar blijven. Routeafwijkingen werden niet op prijs gesteld en onze wens om te kamperen werd met ontzetting aangehoord.

Uiteindelijk hebben we dit twee keer gedaan. De eerste keer was op een afgelegen terrein (militair?), want geen foto's en de twee-

de keer zelfs op een checkpoint aan de snelweg. En gedurende de gehele nacht was er politiebewaking. Men was duidelijk opgelucht toen we de grenspost bij Jordanië veilig hadden bereikt. In de groep is een interessant biologisch vraagstuk ontstaan. Hoe planten de Saoedi's zich voort? Wij hebben ondanks zorgvuldig speurwerk langs wegen en in steden namelijk maar enkele vrouwen kunnen ontdekken. In de vier dagen in totaal circa vijftien waarnemingen door onze gehele groep. Voor het voortbestaan van de soort lijkt ons dit wat weinig, zodat er vast op een andere manier een soort biokweek moet plaatsvinden. Misschien een moderne versie van de oude harem? Jordanië is in veel opzichten het tegendeel van Saoedi-Arabië. Veel liberaler en mondainer.





Wie veel reist ziet veel en komt heel veel tegen. Ook vreemde borden onderweg. De familie Bouma ontdekte dit bord in hun reis voor Round Table Tour for Children 2004. (foto: Eigen foto)