

'RISICOMIJDENDE BANKIER'

Rien Nagel vindt het geld op de goede plek terug

An alles komt een einde, ook aan de *Dutch Round Table Tour for Children* van Frits Küpers en Rien Nagel. Het Achterhoekse duo bekeek per Landrover projecten van de Ronde Tafel nummer 42 (leden in Winterswijk en Groenlo). Hieronder een samenvatting van het laatste verslag van Rien Nagel, de directeur van Rabobank Aalten-Winterswijk.

'Na 100 dagen reizen in het Verre Oosten komt het einde in zicht. Ik heb zin om naar huis te gaan, al had ik deze reis voor geen goud willen missen. Onze constitutie is alleen niet opgewassen tegen de omstandigheden in dit land. Er is binnen de groep bijna niemand die niet met maag- en darmproblemen te kampen heeft gehad. Maar we beuren elkaar op: *This is India, man. Don't worry, eat chicken curry.*'

We zijn in Hubli geweest waar de projecten van team Winterswijk zijn geconcentreerd. Wij hebben in aantallen verreweg de meeste projecten van alle teams; zestien van de totaal veertig projecten van de *Round Table Tour*. Het zijn kleinschalige projecten in het armste gebied dat we tijdens de tocht hebben gezien. We bereiken met onze projecten dat meer dan 3.000 kinderen in het vervolg naar school kunnen.

We hebben twee scholen met een heel sobere formaliteit geïnaugureerd, zoals de Indiërs dat noemen. Bij de school in Dharwad was sprake van zoveel armoede dat de kinderen een holle, lege blik in de ogen hadden. Ik werd er koud van, terwijl Herlinda (Nagel, zijn vrouw, red.) vol schoot.

De gevoelens over onze projecten zijn heel tegenstrijdig, maar dominant is toch dat het geld op plekken terecht komt waar het heel hard no-

dig is. Er is met heel bescheiden middelen sober gebouwd en er worden daardoor zoveel mogelijk kinderen bereikt.

Op dit moment verblijven we in Mumbai, het financiële hart van India en één van de grootste steden van India en van de wereld. We hebben er ons laatste project voor gehandicapte kinderen.

De meeste kinderen met een handicap worden op straat gezet en overleven dat maar heel kort. Wij dragen bij aan een nieuw gebouw om meer kinderen een plek te kunnen bieden.

Volgende week hoop ik in Winterswijk weer de draad op te pakken. Deze reis heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik heb het een fantastisch voorrecht gevonden om hem mee te maken.

Het was zoals te verwachten viel niet altijd zonder risico's. Zeker voor een risicomijdende bankier als ik heb ik daar van tevoren best een beetje tegen opgekeken.

Het waren eigenlijk twee aan elkaar geplakte reizen. China dat achteraf gezien een tweede wereldland is en waar het naar verhouding gemakkelijk reizen was.

China zou een tweede Japan kunnen worden; goed in nadoen op een goedkope manier van wat door anderen is bedacht. Ze moeten eerst leren te denken in termen van kwaliteit, want dat kunnen ze nog niet.

In India overheerst berusting. Over India was ik van tevoren veel positiever dan na deze reis. Het zijn hier prachtige mensen, maar ze gaan aan hun overbevolking en hun cultuur ten gronde. Volgens mij moeten ze dingen fundamenteel anders gaan aanpakken, maar de vraag is of ze zich aan hun eigen mooie zwarte haren uit het moeras kunnen optrekken.'

