

MAARSSENS ECHTPAAR BRUSSAARD NU IN TIBET MET LANDROVERTOCHT

Maarssen - Na zes weken is de grote Round Table Tour met het Maarssens echtpaar Brussaard gevorderd tot Tibet. De eerste 9000 kilometer zijn onder de wielen in de kranten en op televisie. De tocht van Peking naar Maarssen voor het stichten van scholen verloopt voorspoedig volgens de berichten, die af en toe doorsijpelen. 'Wat een fantastische reizen hebben wij de afgelopen zes weken gemaakt. We hebben gebieden doorkruist waar nog nooit een westerling is geweest en we zijn hier dagelijks in de kranten en op televisie. Nog geen Chinees heeft zo'n konvooi voorbij zien komen. Hier en daar een pechgevalletje, een klein ongelukje (geen gewonden), enige zieken, maar dat hoort er allemaal bij. Team 1 doet het goed. De auto is zojuist in Lhase helemaal gecheckt en er is nog niets mee aan de hand. Behalve dan het dakraam dat al in de tweede week verbrijzeld op onze hoofden viel. Het raam is waarschijnlijk verbrijzeld door de spanning op de wagen. We rijden met volle belasting en dat kan dus gebeuren', aldus Esther Brussaard in een e-mail aan de

SOS kinderdorp

De tocht door de bergen van noord China heeft veel indruk gemaakt, evenals de on-eindige vlaktes van Binnen-Mongolie. De tocht is zwaar en hoogteziekte en voedselvergiftiging zijn geen uitzondering bij de deelnemers. 'We rijden ook nog steeds met dezelfde schokbrekers, wat uniek mag heten gezien de vele uren die we off road moesten rijden. We hebben bergpassen van ruim 5000 meter waar sneeuw lag met de landrover beklommen. Het Chinese eten

viel na ruim vijf weken wel tegen. Maar we hebben een westers georiënteerd restaurantje opgezocht om weer met biefstuk en pizza aan te sterken. De groep van 22 mensen is gezamenlijk zo'n 60 kilo gewicht verloren. Dat komt door het vele water drinken, 4 tot 5 liter per dag, en het ontbreken van lekkere snacks zoals borrelnootjes, echt bier of wijn of een kaasje. Dat is nu eenmaal hier niet te krijgen, zegt Paul Brussaard. 'We hebben twee SOS kinderdorpen bezocht die we totaal € 18.000 hebben geschonken. Wat een mooie opzet, zo'n dorp waar acht weeskinderen in een huisje wonen met een 'moeder'. Het heeft ons erg veel gedaan.' De gemiddelde rijdagen bedragen ruim 14 uur en diverse keren hebben schijnwerpers goede diensten bewezen om de bergweggetjes in het donker goed te kunnen vinden. Altijd alert op de kuilen in de weg en de vele tegenliggers die gewoon inhalen. Nu gaat het moeilijkste verkeer komen. Nepal en India worden verschrikkelijk om te rijden. De groep van 22 mensen wordt straks in Kathmandu aangevuld met nog eens 30 mensen. Een aantal teamleden vliegt terug omdat ze het stuur overgeven aan nieuwe teamleden. De groep zit er tot nu toe fantastisch in. De voorbereidende weekenden hebben hun nut bewezen. 'Al met al een fantastische start van de Dutch Round Table Tour for Children 2004. De hartelijke groeten aan iedereen in de Vechtstreek en natuurlijk aan de vrijwillige brandweer Maarssen. We hebben nog 4,5 maand voor de boeg. We gaan de hitte en drukte in. We houden jullie op de hoogte', aldus Esther en Paul Brussaard via de mail. Op de internetsite www.roundtabletour.nl vind je alle verslagen en foto's.

